

Værdigrundlaget genfortalt

Værdier er tanker og holdninger, som vi mener er afgørende for at skabe en god og sund efterskole og som samtidig rækker ud over skolen og danner os som mennesker.

Men værdier har kun værdi, hvis de får os til at handle
- gøre det gode og lade være med at gøre det dumme.

Derfor er værdien i et værdigrundlag ikke ordene, men at ordene får os til at bygge en skole, hvor vi lever værdierne i vores måde at være skole sammen.

Hornes værdigrundlag har 3 afsnit:

- Et der handler om, hvem vi er som mennesker.
- Et der handler om at være kulturåben og leve ligeværdigt.
- Et der handler om demokrati og dannelse.

Horne ser i sit værdigrundlag Bibelen som en kulturbog, der handler om at være menneske, men som ikke begrænser mennesket eller verden til at være materiel. Mennesket er større end, det der kan spises og købes. Og det er vigtigt.

For kærlighed og venskab er større end det materielle. Du kan ikke købe dig til kærlighed eller venner. Og uanset hvor mange eller få penge, du har, er du værd at elske - og har behov for at være elsket.

Og fordi Bibelen følger mennesket gennem 1000 år, gennem forskellige kulturer, indeholder Bibelen nogle af de stærkeste sætninger - og udfordringer - om det at være menneske.

Mennesket er skabt til fællesskab, skabt til ansvar og skabt til at elske, sig selv såvel som medmennesket. Det udfordrer os positivt i den kultur, vi lever i i dag. Derfor siger værdigrundlaget, at vi bygger på et kristent livs- og menneskesyn.

Andet afsnit handler om, at mennesker bærer deres kultur med sig, som noget af det allervigstige, og at vi ikke kan skille kultur fra mennesker - på samme måde som vi ikke kan skille køn eller seksualitet fra det at være menneske. Derfor er vi nødt til at være kulturåbne for at respektere og anerkende andre mennesker.

Og dog er mennesker mere og større end deres kultur. Kultur forandres, og mennesker kan lære at leve i nye kulturer og se værdien heri. Og vil vi udvikle vores egen kultur, er vi nødt til hele tiden at søge nye input. Vi tror, at vi kan lære rigtig meget af andre kulturer, og vi ønsker at alle elever på Horne skal opdage, at andre kulturer har værdier, som kan udvikle vores egen kultur.

Derfor er det spændende at være 10-12 nationaliteter (kulturer) på Horne hvert eneste år.

Sidste afsnit handler om dannelse og demokrati. Grundtvig kaldte det livsoplysning, når skole ikke kun handler om dansk, matematik og engelsk, men handler om at dannes og lære at være menneske. Måske kan man sige, at dannelse er at blive til i verden som menneske, der vil mere end sig, der byder ind med egne evner og som lærer og udvikles af verden omkring en.

Hornes værdigrundlag peger også på demokrati. Men hvor demokrati ofte handler om at have ret til alt muligt, ser vi demokratiets vigtigste input i, at vi er fælles om at skabe en god efterskole og et godt samfund og. Og på samme måde i det globale perspektiv sætter demokratiet os fri til at være fælles om at skabe ligestilling forstået som lige adgang til et godt liv.

På Horne elsker vi holdsport, fordi det kræver, at vi alle er med og kun fungerer, når vi alle er med. På samme måde er livet en holdsport. Og hele verden en holdsport. Fordi vi ikke lever for os selv, og ikke kan være ligeglade med resten.